



Het Mekka van de Kaas

Gesitueerd in hartje centrum Gent, is *Het Mekka van de Kaas* reeds vele decennia een instituut in het Gentse. De zaak wordt sinds een 15-tal jaar gerund door Dominique Van Lancker en Dina Janssens, een gepassioneerd duo met jarenlange ervaring in de voedingssector. Voor Dominique primeert bovenal de kwaliteit, zijn speurtocht naar topproducten is dan ook geenszins gelinkt aan het kostenplaatje. "Want ambachtelijke kazen zijn natuurlijk duurder dan machinaal gemaakte kaassoorten uit de supermarkt", merkt Dominique terecht op. Wekelijks trekt Dominique naar de vroegmarkt van Parijs (Rungis). Daar voltrekt zich iedere keer hetzelfde ritueel: proeven en vergelijken, en tegelijk rondneuzen naar moeilijk te vinden kaassoorten. *Het Mekka van de Kaas* is gespecialiseerd in geitenkazen en boerenkazen. "Zelf de hort optrekken, is nog steeds de beste manier om nieuwe dingen te ontdekken", aldus Dominique, al ontbreekt hem helaas de tijd om daar continu mee bezig te zijn. Naast een breed kazenaanbod, vindt men hier ook een schap vol uitgelezen wijnen, met het accent op Frankrijk, een geurig aanbod speciale broden en een uitgebreid assortiment vijgen en confituur.

Het Mekka van de Kaas
Koestraat 9
9000 Gent
Tel. 09 225 83 66
Gesloten op zondag en
maandag

